

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ



**Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ
ΟΠΩΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΙΤΑΛΙΑ**

ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ:

Στην Κωνσταντινούπολη συναντάμε την θρησκεία του ισλαμισμού.


Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στον Αλλάχ.

Προσεύχονται πέντε φορές την ημέρα στραμμένοι προς την Μέκκα.



Πριν από κάθε προσευχή, πλένουν τα χέρια τους, τα πόδια τους, τα αυτιά τους, το στόμα τους και βγάζουν τα παπούτσια τους πριν μπουν στο τζαμί. Τις περισσότερες φορές μπαίνουν στην θάλασσα σε ομάδες ή μόνοι τους και προσεύχονται. Το νερό επίσης είναι πηγή ζωής, διατήρησής της και εξαγνισμού. Οι μουσουλμάνοι το συμβολίζουν με την Αγαθότητα του Θεού.



A photograph of a traditional stone water table. It features a rectangular basin at the top, supported by two thick, cylindrical columns. The columns are mounted on decorative, carved stone bases. The entire structure is set against a light-colored, textured wall. The floor is made of reddish-brown tiles.

***Το νερό στο Ισλάμ παίζει πρωταρχικό ρόλο.
Στο κοράνι, το νερό εμφανίζεται ως η πηγή της ζωής και
της δημιουργίας στον κόσμο. Το υγρό στοιχείο προϋπήρχε
της ζωής και της δημιουργίας της γης και του ανθρώπου.***

Σύμφωνα με το κοράνι, ο Αλλάχ, που είχε το θρόνο του στο νερό, δημιούργησε τη γη και τον ουρανό σε 6 ημέρες. Το πέραςμα από το νερό και η καθαριότητα, κατά τον Μωάμεθ, είναι το ήμισυ της πίστης.







114. ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η παλιά Κωνσταντινούπολη σε σύγχρονες φωτογραφίες. Απάνω, ένας δρόμος με ξύλινα σπίτια, απ' αυτά που τόσες φορές έγιναν αιτία να λαμπαδιάσει ολόκληρη η πόλη. Κάτω, η κρήνη του Τεμένους Βαγιαζίτ, όπου οι πιστοί μουσουλμάνοι εξακολουθούν να δροσιζονται ακόμη σήμερα, όπως το Μεσαίωνα, παρά την κατάργηση του εθίμου από τους Νεότουρκους. Αυτές οι γειτονιές κάποτε ερήμωσαν από τις φοβερές επιδημίες, που άφηναν πίσω τους χιλιάδες θύματα.



142. ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΑΜΑΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑΜΑΜ

Εκτός από το χαρέμι, ένας άλλος αποκλειστικός χώρος για τις μουσουλμάνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν το δημόσιο λουτρό (χαμάμι). Ένα τέτοιο λουτρό βλέπουμε στην εικόνα, όπου πολυάριθμες γυναίκες, με τη φυσική άνεση που χαρίζει μια πρόσκαιρη στιγμή ελευθερίας, καταγίνονται στην περιποίηση του σώματος, μερικές έχοντας κοντά και τα παιδιά τους. Ο Τουρνεφόρ, περιγράφοντας ωμά τα τουρκικά λουτρά, γράφει: “Ο Μωάμεθ θα ήταν αξιέπαινος αν είχε συστήσει την καθαριότητα σαν κάτι καλό και χρήσιμο για την υγεία: μα είναι γελοίο που την έκανε συστατικό στοιχείο της θρησκείας. Ωστόσο, οι μουσουλμάνοι είναι τόσο προσκολλημένοι σ’ αυτήν, ώστε περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους να πλένονται. Δεν υπάρχει στην Τουρκία έστω και χωριουδάκι χωρίς το δημόσιο λουτρό του...”